



*Gebed  
Verbindt*

**WILLIBRORDZONDAG**

**⑥ NOVEMBER 2005**

## GEBED VERBINDT

Het gebed is de ziel van de oecumene. Voor eenheid en verzoening kunnen we veel dóen. Tegelijkertijd weten we dat de eenheid waarnaar christenen onderweg zijn uiteindelijk niet van ons afhankelijk is. Het gebed helpt ons het evenwicht te bewaren tussen het verlangen dat zich tot God richt en onze inzet die zichtbaar wordt in concrete daden.

Het gebed hiernaast wordt aangedragen door zuster Delia Brugts op.: "Ik heb deze tekst gekozen vanwege de openheid," vertelt ze. "In dit gebed worden problemen niet onder mooie woorden weggebeden, zoals wij soms doen als we spreken of bidden voor de eenheid van de kerken." "De woorden 'nu zoeken we samen uw weg' gelden voor ons in oecumenisch verband, hoe moeizaam het samen zoeken van een weg ook is. Als we elkaar omhelzen als kinderen van God, zoals het gebed zegt, dan komt er misschien een tijd om samen het mysterie te vieren. Want dat is toch waar we samen als christenen naar op weg zijn? Om samen te breken en te delen, om samen het leven te vieren als kinderen van God."

Zuster drs. Delia Brugts op. (1942) is rooms-katholiek pastoraal werker in het Bisdom van Rotterdam. Ze is bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Dit is deel 2 uit een serie van vier prentjes die verschijnt bij gelegenheid van Willibrordzondag 2005. Meer informatie over Willibrordzondag vindt u op: [www.oecumene.nl](http://www.oecumene.nl).

God, wij streden voor het eigendom van ons land  
maar nu we verzoend zijn met elkaar,  
nu weten we dat de aarde aan U toebehoort  
en wij slechts rentmeester zijn.  
We lieten hebzucht ons leven beheersen,  
maar nu weten we dat de verzoening tussen ons  
wordt afgemeten aan de zorg voor armen.  
We hebben elkaar vaak verwond,  
nu willen we elkaar genezen.

We waren het als kerken oneens met elkaar,  
nu willen we Christus' zending delen.  
We discrimineerden andere religies,  
nu zoeken we samen uw weg.  
We lieten anderen buigen voor ons,  
nu omhelzen we elkaar als uw kinderen.  
God, blijf met ons meegaan op uw weg.  
Amen.

Uit: Missionaire Agenda, jaargang 22, nr. 2. Gebed van de  
nationale dankdienst op 8 mei 1994 in Zuid Afrika,  
overgenomen uit Desmond Tutu, An African Prayerbook.

COLOFON

Gebedsprentje ter gelegenheid van Willibrordzondag 2005

Druk: Van Stiphout - Helmond



© Katholieke Vereniging voor Oecumene

Walpoort 10

5211 DK 's-Hertogenbosch

[www.oecumene.nl](http://www.oecumene.nl)

gironummer Willibrordzondag: 1087628